



## Toscana sommaren 2011

Den 2-9 juli 2011 åkte vi på vår veckolånga turné till Toscana i Italien! Vi bodde i Montecatini Terme, som är en italiensk motsvarighet till de svenska kurorterna, där man 'dricker brunn' och umgås under trevliga och avslappnade former (vi gjorde mycket sånt).

Vi höll fyra sakrala konserter och ett profant framträdande, bl a i Florens, Montecatini och Siena. De flesta konserterna skedde i kyrkor med en sakral repertoar men vi avslutade veckan på ett musikcafé, då vi bjöd på bland annat Bellman, Taube, Alfvén och ABBA.



Efter ankomst sent lördag kväll började vi söndagen med repetitioner inför kvällens konsert. Samling på eftermiddagen för gemensam bussfärd till **Santa Cecilia a Decimo** i San Casciano, en liten kyrka högt uppe på en bergskulle i närheten av Florens. Hit var vi inbjudna av en italiensk kör och fick äran att avsluta en serie konserter under namnet "Note di Notte". Konsertserien gavs på tre olika ställen med historiskt och kulturellt intressanta kyrkor, som presenterades i samband med konserten.



Kyrkan hade en väldigt behaglig akustik och konserten blev mycket uppskattad av publiken. Efteråt blev vi serverade en fantastisk hemlagad buffé utanför kyrkan. När mörkret lade sig över den italienska landsbygden åt, drack och umgicks vi med våra värdar och hade mycket trevligt innan vi till slut for hem till Montecatini.

Måndagen var vikt åt en dag i Florens. Vi togs emot av en svensk guide på järnvägsstationen och blev sedan lotsade genom staden på en mycket givande rundtur med många intressanta fakta presenterade på ett underhållande sätt. Efter avklarad promenad och lunch var det så dags för konsert i **Chiesa di St Maria del Ricci**. Vi började med att sjunga "En vänlig grönskas rika dräkt" utanför kyrkan och lyckades nog locka dit lite mer publik. Kyrkan var inte stor och återigen upplevde vi att publiken uppskattade vår repertoar, som var en blandning av rent sakral musik på latin tillsammans med svensk körlyrik och folkvisor i olika arrangemang